

U mijn God bent trouw

Antoine Houben

R



(want) U mijn God bent trouw, door heel het le - ven heen. U

6



vult mij met eeu - wi - ge vreug - de. U geeft aan mij uw Geest, en

12



laat mij nooit al - leen, U schenkt mij voor al - tijd uw lief - de. Ik

18



prijs uw naam, uw gro - te naam. Aan U al - leen de eer.

25



Ik prijs uw naam, uw gro - te naam. Aan U al -

31



leen de eer.

U mijn God bent trouw

34

C



Va - der U weet dat ik on - ze - ker ben, dat twij - fel mijn
Slechts door ge - na - de kan ik voor U staan, mijn da - den die

39



geloof soms ver - dringt. Breek door met uw lief - de en vul toch mijn
schie - ten te - kort. Maar U neemt mij aan als uw kind en geeft

45



hart, zo - dat het weer weet en weer zingt:
mij een toe - komst waar - aan niets meer schort:

50

B



U bent mijn oor - sprong U heeft mij ge - maakt, mijn he - mel - se

55



Va - der bent U. U bent mijn be - stem - ming tot in eeu - wig -

61



heid is mijn le - ven ge - bor - gen in U.